

Beusichem schilderachtig beschreven in oude boeken

Om Beusichem te zien in andere vervlogen tijden, moeten we naar de bibliotheek. Wat schrijven deze oude boeken over Beusichem?

Goed gevoerd zijn de sterke paarden, goed gekleed zijn de stevige arbeiders die wij tegenkomen, goed bewerkt zijn de bouwlanden, goed onderhouden de boerderijen. En een schoon dorp is Beusichem, waar al spoedig onze weg doorheen voert. Forsch is het houtgewas rondom de plaats en gezond zijn de linden rondom het grote marktplein bij de kerk. Dat marktplein, met zijn talrijke palen en niet weinige herbergen, heeft te verhalen van de belangrijke paardenmarkten, hier sinds onheugelijke jaren gehouden, als heer en boer, Franschman en Duitscher, Belg en Nederlander er samenstromen en de nog altijd gezochte Geldersche rossen in lange rijen aan de lijn staan. Heden is 't er leeg en stil. De bevolking is op het veld aan den arbeid of binnenshuis bezig, en de hooge stompe toren rijst in eenzame grootheid op, als in een uitgestorven dorp. Van baksteen in Romaanschen Stijl gebouwd, draagt hij de tekenen van eerwaardigen, maar nog krachtvollen ouderdom.

Uti: Wandelingen door Nederland 1884

Zoo kwam men in de kom van het dorp Beusichem waar naast de kerk het kasteel stond dat er vervallen uitzag, en alleen door den heer van Buren gebruikt werd wanneer hij in den omtrek ter jacht ging.

Uit: In 't harnas; een drietal historische novellen – J. Huf van Buren (19e eeuw, speelt zich af in 15e eeuw)

De tooren deezer kerk is met een laage kap gedekt. De kerk staat aan een zeer groot plein, dat rondom betimmert en met verscheidene linden en andere boomen bepoort is; dicht bij de kerk heeft het oude slot te Beusichem gestaan, waar van nu geene de minste overblijfselen meer te zien zijn. Beusichem is inzonderheid vermaart wegens de Paardemarkt, die er jaarlijks in de maand juny, drie dagen voor St. Jansdag, op het gemelde plein gehouden word; men vindt van dezelve al op het jaar 1464, als van een oude Paardemarkt gewag gemaakt.

Uit: Geographische beschrijving van de provincie van Gelderland, 19e eeuw

zijn groote jaarlijkschen paardenmarkt, waarvan men reeds in 1461 gewag gemaakt vindt. De gemeente bevat met het een weinig zuidelijker op eenen hoogen grond liggende dorp Zoelmond omstrent 1.500 inwoners en heeft te Beusichem eene oude Hervormde kerk met toren en herbergen, stand aan een zeer groot, rondom betimmerd en met boomen beplant plein, en wier eerste stichting reeds van de tiende eeuw dagtekent.

Uit: Johannes Leonardus Terwen – Het Koninkrijk der Nederlanden; voorgesteld in eene reeks van naar de natuur ..

GEZICHT OP DE HERVORMDE KERK, BEUSICH

Beusecom of Beusichem oud en fraai dorp met circa 1.000 inwoners in Gelderland, 1 uur gaans be-oosten Culemborg, een kwartier van den Lekdijk, werd gesticht in het begin der 10e eeuw en was vroeger eene heerlijkheid, met een kasteel dat ook het van het begin der 10e eeuw dagtekende en dat in de eerste helft der 18e eeuw gesloopt is.

Historisch en geographisch woordenboek – Servaas den Bruin (schatting 18e eeuw)

Beuzichem, het fraaiste en volkrijkste dorp deze Graafshaps; eertijds eene afzonderlijke Heerlijkheid; uit welker Heeren, de eerste Heren van Kuilemburg afstammen. Bij dit dorp is een voornaam Veer waar alle postwagens en ander rijtuigen, die tussen Utrecht en 's Bosch heen en weer willen worden over de Lek gezet.

Nieuwe geographie of aardrijksbeschrijving – Anton Friedrich Buesching, 1761

Ik herinner me nog dat de markt gehouden werd op een groot plein, tegenover de kerk en het kasteel. Ik weet nog dat de kerk een korten dikken toren heeft en naast het kasteel staat, zegt Aeleide.

Uit novelle De Kroon van Gelderland, J. Huf van Buren (19e eeuw, speelt in 15e eeuw)

En Beusichem, dat niet ver van den dijk te midden zijner bouwakkers ligt, was destijds Burensch terrein. Het welbekende Beusichemse veer zien wij daar ginds aan de Lek, met de hooge boomgroepen bij de kloeke hofstede aan het einde van de grintweg, die bij de groote witte herberg zich van den dijk afwendt. 't Vormt alles te zamen een van die liefelijke landschappen, waaraan onze rivierdijken zoo rijk zijn. Zelfs in het sombere licht van dezen morgen, trekt het de aandacht door zijn fraaije lijnen en afwisselende tingen, en als nu bovendien de zon er haar opwekkenden glans over uitstort, dan is 't hier een plekje, dat een weldadigen indruk moet achterlaten.

Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 7, 1880

Van heer Dirk van Beusichem wordt vermeld dat hij die kerk vernieuwde en er ten jare 954 in begraven werd. Wij zullen niet beweren dat de toren, in Romaanschen stijl, nog zijn tijd dagtekent, maar dat hij tot de oudsten van ons land behoort, is uit de bouworde gemakkelijk op te maken.

Het graafschap Buren en het Burensche weeshuis – J. A. Heuff. 19e eeuw

Al in de middeleeuwen was het gunstig gelegen Beusichem de plaats waar men de rivier placht over te steken op weg van noord naar zuid of vice versa. Het dorp werd een pleisterplaats op de handelsroute Amsterdam – Brussel.

De Betuwe behoort al tot de vroegst bewoonde gebieden van ons land. Al omstreeks 330 is er in de annalen van Beusichem sprake.

Het hart van het vriendelijke dorp is is zonder twijfel het marktplein dat voor een deel omringd wordt door 17e – 19e eeuwse huizen die in de schaduw staan van de linden. Het is één van de belangrijkste dorpspleinen in de Betuwe

Dorpen in Nederland, Readers digest, 1982

Kenmerkend voor de omgeving van het dorp Beusichem, dat bij Buren hoort zijn de prachtige rivierlandschappen en de weelderige boomgaarden. De Nederlands Hervormde kerk, een witgekalkte, gotische pseudo basiliek met zuilen, dateert vande 15e of misschien gedeeltelijk 16e eeuw. De turfstenen, romaanse toren (12e eeuw) heeft een 15e of 16e eeuwse bovenverdieping in baksteen. Volgens de legende werd deze toren op ossehuiden gebouwd om verzakkingen te voorkomen.

De Provincie Gelderland, reizen door de Benelux, geschreven in 1984

Beusichem ademt geschiedenis en dat voelt u zodra u door de pittoreske straten wandelt. Van statige herenhizen tot schilderachtige boerderijen, deze plek biedt een breed scala aan woningen met een verhaal. U zult zich betoverd voelen door de karakteristieke architectuur en de rijke erfgoed van Beusichem.

Verkoopfolder Makelaar bij huizen op de Markt 2024

“Maandag 20 juni 1949 zal wederom de grote Beusichemse paardenmarkt worden gehouden, gevolgd door de kermis met zijn vele attracties. Verwacht mag worden dat in die week ook de kersenpluk zal aanvangen. De bezoekers van de kermis kunnen zich dan ook in de verschillende boomgaarden tegoed doen aan de heerlijke meikersen.”

De Nieuwe Tielse Courant schreef op 11 juni 1949

Om in Beusichem te komen, moet je even de dijk die nu Lekdijk West heet, verlaten. Rond de schaduwrijke Markt staat de kerk, het voormalige gemeentehuis, enkele oude boerderijen en monumentalen panden die namen dragen als De Zwaan, De Roskam en Dorpslust. Het plein wordt 'opgesierd' door een moderne muziektent. Beusichem dat woonplaats van de familie Boso betekent, behoorde toe aan de heren van Beusichem. Eén van de heren verleende in 1318 het nabijgelegen Culemborg stadsrechten.

Rivier De Lek, van Wijk bij Duurstede via Culemborg naar Vianen

Gemeente Beuzichem. Daar hier meer bouwland is dan aan de oevers van de Waal, is ook daarvan een gevolg dat de paarden die voor het overige voor kavallerie geschikt zouden zijn, en de vereischte jaren hebben reeds meer geleden hebben. Het ras aan deze streken eigen, schijnt in het algemeen een goede taille te hebben, ook worden in deze omstreken voor veulens gefokt en groot gebragt, maar even zoo spoedig ook weder verkocht, daar bijna ieder landbouw ook paardenkooper is. Het meest zijn hier gezien de vreemde kooplieden, vooral Franche uithoofde deze minder naar gebreken zien en meestal goede prijzen besteden.

PGF Vermast, De heren van Bosinchem voor het jaar 1300, Gelre 53, 271 (1953)

Beuzichem wordt vermeld in de lijst der goederen van omstreeks 866 en heet daar Buosinhem, d.i. het heem van Buoso.

Men leeft in onze historiën dat Dideriek, Gerbrands zoon de kerk van Bosichem hertimmerd en naast de kerk een kasteel getimmerd heeft in het jaar 954 en dat hij in het zelfde jaar storven zijnde met zijn vrouw in dezefde kerk is begraven.

1726, kerkelijke historie en outheden de zeven vereenigde

Beusichem is een dorp met een charmant Marktplaats met historische panden en een aantal winkels, waaronder een bakker, een slager, bloemist en een supermarkt.

Er zijn restaurants waar je lekker kunt eten en er is zelfs een theater. Je kunt dus in het dorp blijven voor een avondje uit, maar je kunt ook naar het naastgelegen Culemborg. Of met de pont naar Wijk bij Duurstede.

Vanstadnaarplatteland.nl 2024