

**Vaak met  
museum  
jaarkaart**

Leer bv. over Dorestad (Wijk bij Duurstede) en hoe Vikings ook Beusichem bezochten.

Beusichemse heren waren stichters van Vianen en Culemborg. Zien we dat terug?

## Het verhaal van deze streek

*In een straal 5 tot 20 kilometer zijn er superleuke kleine musea. Boeiende verhalen en vondsten van de geschiedenis van deze streek. En we kunnen zeggen: Beusichem speelde daarin best vaak een flinke rol.*

*Combineer dat bezoek met een drankje op een terras in een mooie binnenstad en je middag is top.*

# 6 superleuke regiomusea

Tips voor leuke middag, vaak gelegen in fraaie binnenstad....

Weeshuismuseum  
Culemborg 5 km

Kasteeltuin  
Culemborg 5 km



Beusichem  
Leeft

Het prachtige weeshuis lijkt nog bewoond. De sfeer is te proeven in het oudste speciaal voor wezen gebouwde weeshuis van Nederland. Leer over stichter Elisabeth van Culemborg (uit geslacht heren van Beusichem) en hoe de geloofsstrijd uitpakte voor de wezen uit Culemborg (en Beusichem).

Een rondleiding in de kasteeltuin zul je niet snel vergeten. De kasteeltuin laat de opgegraven fundering zien van de woontoren van 15 meter breed. Met een wand van meer dan een meter dik! Oude opgravingen uit de 2e eeuw in Beusichem vind je daar ook. Zoek de verwijzing naar de heren van Beusichem, stichters van Culemborg,



## Stadsmuseum Buren

6 km

## Dorestad museum Wijk bij Duurstede

8 km

## Kersenmuseum Cothen 8,5 km

## Streekmuseum Baron van Brakel

15 km

## Stedelijk museum Vianen

20 km



Beusichem  
Leeft

Mooi museum over de oranjes en het graafschap Buren. Mooie maquette kasteel Buren, dat één van de grootste van Nederland was. Na de verhuizing van het museum naar de Binnenpoort in Buren wordt het een stadsmuseum en hopelijk een streekmuseum. Ook hier een spoor naar Beusichem te vinden.



Mooi gebruik van moderne techniek om kindvriendelijk geschiedenis te vertellen. Het unieke verhaal is natuurlijk de opkomst en neergang van Dorestad, grote handelsplaats uit de 8e en 9e eeuw. Hier hoor je voordragen dat Vikings deze streek onder de Lek vernietigden in die eeuwen. Zo werd Beusichem ook verwoest, platgebrand mogelijk.



Wat boven de Lek nog aan oude kersencultuur bestaat, was er tot de jaren 50 volop ook in Beusichem en omgeving. De fruitgeschiedenis is zeer vergelijkbaar. Dus zeer de moeite waard om er in terug te stappen, zeker in de kersentijd.



Indrukwekkend groot streekmuseum met veel over archeologie, de Romeinse Limus, de Tweede wereldoorlog, het boerenwagenmuseum en een prachtig nagebouwd marktplein uit de jaren vijftig. Leerzaam op meerdere fronten dus.



Wacht, dit is niet te ver weg. Er liggen namelijk directe verbanden met Beusichem. Dit prachtig kleine museum heeft ook een recent gevonden schat zilverstukken van 600 jaar oud. Je leert er over de Van Brederodes in de Nederlandse geschiedenis. Die stamden af van Sweder van Beusichem. Deze Sweder is onmiskenbaar de stichter van Vianen door het eerste kasteel te bouwen. Maar of dat terugkomt in de collectie?

